

**Familie van Driel waren voor de 2<sup>e</sup> keer in Mhofu namelijk van 28 juli t/m 3 augustus 2009.**

Hallo Wilma en Ivo,

**We hebben weer een heerlijke tijd in Zuid-Afrika gehad.** De hele reis was mooi en leuk. Aan de andere kant van Zuid-Afrika (Kaapstad en tuinenroute) is het nog wel eens koud geweest. Eenmaal in de buurt van het Kruger Park alleen nog maar heerlijk warm weer gehad. En deze omgeving heeft zeker onze voorkeur. Hoe mooi de andere kant van ZA ook is, voor ons is deze kant het echte Afrika. **Voor de tweede keer een week in jullie huis.** En weer hebben we met ons vijven een heerlijke tijd gehad.



Voor we naar jullie huis zijn gegaan hebben we eerst drie overnachtingen in het Kruger gedaan. We hebben in Punda Maria, Letaba en Satara geslapen; een heel leuke ervaring. We reden 's morgens Punda Maria uit en we zagen direct leeuwen. De tweede en derde dag een luipaard gezien, de derde dag hebben we heel de big 5 gezien. We moesten alleen de neushoorn nog, maar we kregen ze deze dag alle 5 te zien, super. Ook een dode olifant (door de verrekijker en dan nog in de verte) gezien. Deze werd door de leeuwen gevreten, de boom waar hij onder lag, zat vol met wachtende gieren. Ondanks de afstand toch heel bijzonder.



Vanuit Marloth park ook nog twee keer naar Kruger geweest. Parende struisvogels gezien, een krokodil die voor onze auto overstak met de staart van een andere krokodil in z'n bek. Ruziënde olifanten gehoord, wat een geluid. En eindelijk hyena's, die hadden we vorige keer niet gezien, nu eentje bij wat er nog overgebleven was van de dode olifant en van heel dichtbij een moeder met jong, vlakbij Malelane Gate. Op ons verlanglijstje staan nog wilde honden, cheetah, een volwassen mannetjesleeuw met van die prachtige manen. En een kill zouden we ook nog wel eens willen zien. De kans is heel erg groot dat we terugkomen.



We hebben veel dieren in de tuin gehad, iedere morgen dezelfde bosbok met haar jong, drie zebra's, de impala's vonden het een beetje eng ze kwamen steeds een stukje dichterbij maar gingen toch maar weer terug, vlakvark, en veel vogels.











We zijn ook een keer naar Ngwenya Lodge geweest. We hadden er al zoveel over gelezen van andere gasten met kinderen; dat wilden wij ook wel eens gaan doen. Midgetgolfen, trampolinespringen, even iets heel anders doen. De kinderen vonden het geweldig. Het is ons alleen nog steeds niet duidelijk of dit nu wel of niet voor ons bedoeld is. We zijn ook nog een paar keer bij Mildo geweest, hij wil over een poosje voor zichzelf gaan beginnen. Volgend jaar hoopt hij te gaan trouwen, aardige kerel. Kortom een heerlijke vakantie en weer voor herhaling vatbaar.



Groetjes Hans en Elza, Carina, Myrthe en Jesse van Driel